

MORGEN KOMT MAAR OOK DE NACHT

Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn

Een schots predikant vroeg eens aan een aantal vrienden,
die bij hem op bezoek waren: 'verwachten jullie dat Jezus vanavond zal komen?'
Even wachtte hij, totdat ze antwoordden.
De een na de ander zei: 'nee, ik denk van niet.'
Toen las hij langzaam de woorden van Jezus zelf voor: ...
want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Denkt ú dat Jezus vanavond zal komen?
U antwoordt misschien: 'dat weet ik niet hoor,
daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht.
Je hebt zoveel dingen, die je bezig houden:
je werk, je gezin, je gezondheid, je dagelijkse zorgen.
Aan wat anders kom je nauwelijks toe.
Bovendien, om je druk te maken over wat er zal gebeuren...
Niemand kan in de toekomst kijken. Je moet maar bij de dag leven en je best doen.
Meer kun je niet.'

U weet niet wat de toekomst zal brengen?
De Bijbel zegt u wel wat er gaat gebeuren.

Jezus komt

U zegt: 'hoe kun je dat nu weten? Dat weet geen mens.'
Inderdaad de dag en het uur weten we niet.
Maar de omstandigheden, waaronder dat zal gebeuren,
heeft Jezus ons zelf duidelijk van te voren gezegd.
Tekenen van Zijn komst zullen zijn:
Oorlogen en geruchten van oorlogen, volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk,
denk aan vrijheidsstrijd, guerrilla, terreur, stakingen en rebellie.
wetsverachting, het leven telt niet meer: toenemende criminaliteit,
abortus, euthanasie,
en als het volk de wet niet meer wil gehoorzamen,
verandert de overheid die wet wel.
aardbevingen, epidemieën, hongersnoden,
de liefde zal verkillen, echtscheidingen nemen onrustbarend toe,
kinderen staan op tegen de ouders, gezinnen worden bewust ontwricht.
valse profeten en valse christussen,
verleiders proberen u een valse christus te verkopen. Jehova-getuigen, mormonen,
revolutie theologen, maatschappij hervormers en New-Agers
beloven u een nieuwe wereldorde.

U zegt: 'dat is altijd al zo geweest: denk maar aan de Middeleeuwen, de 80 jarige oorlog en de crisis van de dertiger jaren. Vroeger was het ook niet alles. Het valt nu allemaal nog wel mee. We zijn nu veel beter af: financieel, materieel, gezondheidszorg, sociale voorzieningen....' We hebben dus eigenlijk alles? Waarom vluchten mensen dan, in toenemende mate, in drugs, alcohol, sex en zelfmoord? Wat zoeken ze dan nog meer? Zoeken ze te vergeten dat ze het zo goed hebben? Of zoeken ze toch nog iets anders? Veel mensen zijn diep ongelukkig, neerslachtig en eenzaam, doordat ze het doel niet kunnen vinden, waartoe ze zijn geschapen. De mens is namelijk niet geschapen voor de voetbal, de televisie, het kerstdiner, het vakantiehuis en ook niet voor het vergaren van een fortuin en het bereiken van succes.

De mens is geschapen tot eer van God

Dat wil zeggen: om God te eren.
God heeft de mens daar alle mogelijkheden en middelen voor gegeven, het leven, zelfs het eeuwige leven.
Toen formeerde God de mens van stof uit de aardbodem, en blies de mens de levensadem in de neus. En Hij plaatste hem in de hof van Eden... gaf hem de boom des levens om van te eten.
De mens luisterde naar satan en at liever van de boom van kennis van goed en kwaad. God had hem te voren gewaarschuwd en gezegd, dat hij in dat geval zou sterven. En zó haalde de mens zich de dood op de hals; stelde zich daarmee vrijwillig onder het gezag van satan, die door Jezus dan ook leugenaar en mensenmoordenaar genoemd wordt.

De dood in ieders leven, dat gif - geen mens kan immers die dood ontlopen – is er het zichtbare bewijs van dat geen mens van nature God gehoorzaam is. Er kwam scheiding tussen God en mens. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Die zonde kan God niet door de vingers zien. God is gerechtigheid en liefde, beide tegelijk. In Zijn gerechtigheid eist Hij dat er recht wordt gedaan en dat dus de dood volgt op de zonde. Zo gaat de mens verloren. Maar in Zijn liefde kan Hij het niet over Zijn hart verkrijgen Zijn schepselen verloren te laten gaan. Die scheiding tussen God en mens kon echter alleen door God Zélf worden opgeheven. Daarom werd Hij Zelf mens, kreeg de naam Jezus, nam onze schuld op Zich, onderging het oordeel van de God-verlatenheid en stierf in onze plaats. Daarmee had het recht zijn loop. Maar God wekte Hem op. Zo is niet de dood overwinnaar, maar Hij, de Opstanding, het Eeuwig Leven zélf.

Sinds de mens zich de dood op de hals had gehaald, had en heeft hij nog maar één zorg: hoe houd ik me in stand, hoe blijf ik bestaan, hoe kan ik me vereeuwigen.

Dus zet hij zich in voor eten, drinken, ontspanning, gezondheid, zekerheid, reputatie, mondigheid, macht, instandhouding van milieu en natuur, zo niet voor zichzelf, dan om iets ervan na te laten aan zijn kinderen. Ondanks alle inspanningen, om dat voortbestaan te verwerklijken, blijft één zekerheid hem zijn leven lang bij, nl. dat er toch éénmaal een einde aan zijn leven zal komen. De strijd om te leven, om te blijven voortbestaan, heeft ieder mens in zich. Alles grijpt hij aan om de voortgang van zijn leven te bevorderen: yoga, meditatie, demonstratie, rassen-, klassen- en generatiestrijd, socialisme, fascisme en anarchisme, religie en atheïsme. Hij gaat, met alle risico's van dien, op zoek naar verborgen krachten: spiritisme, magnetisme; zelfs uit de sterren is hij bereid uitleg en zekerheid omtrent verder leven te halen. Met dat al ziet hij niet, dat al die strevingen hem zo volkomen in beslag nemen, dat daardoor het eenvoudige en duidelijke uitzicht, dat God hem wil geven, totaal wordt verduisterd. Dan, plotseling, zegt God: *gij dwaas, in deze nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat gij gereed hebt gemaakt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.*

Lukas 12.

Rijk zijn in God?

Is dát het dan misschien waar zoveel mensen bewust of onbewust naar op zoek zijn? Heeft God dan iets te bieden? Ja. Hij biedt u opnieuw het eeuwig leven, dat iedereen had verspeeld. Dat eeuwig leven, Jezus' leven, is voor ieder verkrijgbaar. U hoeft daar geen prestatie voor te leveren, u hoeft daar niets voor te betalen, u kunt het ook niet verkrijgen door een vroom en godsdienstig leven, maar door u zelf bewust en radicaal aan God uit te leveren.

U denkt: hoe moet je dat doen? Dat is zo moeilijk en God is zo ver. De Bijbel zegt er dit van: *Hij heeft uit één enkele het gehele menselijk geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En Hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is.*

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, heden aan alle mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een Man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft, door Hem uit de doden op te wekken.

Hand. 17.

God is niet ver, Jezus is de weg

Wanneer u van Amsterdam naar Utrecht reist,
dan moet u dat doen via de weg die daar tussen ligt.
Wilt u God bereiken, dan kan dat alleen door middel van Jezus.
HIJ is de WEG tot God. HIJ is de BEMIDDELAAR tussen God en u.
Als u voor de rechter moet verschijnen,
dan neemt u een advocaat in de arm; zonder advocaat bent u nergens.
Jezus wil uw advocaat zijn. Hij wil het voor u bij God in orde maken.
Jezus heeft het proces namelijk al gewonnen.
Hij heeft dus uw vrijspraak al in handen.
Wilt u vrij komen, dan moet u Hem ten volle willen aanvaarden
en Hem uw hele dossier toevertrouwen.
Hij is Pro Deo advocaat, Hij doet het gratis voor u.
Maar grijp dan ook Zijn hand nú.
Erken voor God dat u een zondaar bent.
Vraag God of Hij u uit de macht van satan wil verlossen,
of Hij met Zijn bloed het gif van de zonde uit u wil wegnemen
en u nieuw leven, Zijn leven wil geven.
Vraag zelf - hardop - of Hij wil binnenkomen in uw hart en leven.

Dit gebed kan u daarbij helpen:

'Heer Jezus, ik besef dat ik een zondaar ben,
want ook ik ga eenmaal dood.
om mij vrij te kopen, hebt U voor mij betaald, met Uw leven en Uw bloed.
Ik ben mij ervan bewust dat U de Enige bent
Die recht op mij heeft voor de rest van mijn leven.
ik realiseer me dat ik dan niet meer van mezelf kan zijn,
maar dat ik dan Uw eigendom zal zijn.
dat wil ik ook Heer en daarom geef ik mij volkomen aan U over.
wilt U in mijn hart en leven komen.'

Als u **oprecht** hebt gebeden, heeft God verhoord. Twijfel niet, u bent nu behouden.
De liefde, die God voor u heeft, gaat u ervaren,
want van nu aan leeft Jezus door Gods Geest in u. U bent opnieuw geboren!
Zoals een kind gevoed moet worden om te groeien, zo moet u de Bijbel lezen.
Daarin spreekt God tot u. Door te bidden spreekt u met God.
U leert Jezus kennen. Hij is het Woord van God.
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Hij leidt u op de weg in waarheid en doet u met anderen dat nieuwe leven delen,
en dát dan blij, in afwachting van Zijn Wederkomst,
zonder vrees voor de oordelen, die hieraan vooraf zullen gaan.
Neem dus Jezus aan vóóordat de nacht valt.

Zijn komst is nabij.

Jezus noemde als laatste en belangrijkste teken van Zijn terugkeer het weer tot bloei komen van Israël als natie.

Jezus zei nadrukkelijk dat de generatie, die leeft ten tijde van het herstel van Israël, Zijn wederkomst zal meemaken.

Matth. 24, Luk. 21, Jer. 30:8-9.

God zegde Israël het drievoudig verlies van zijn land aan, maar ook de steeds daaropvolgende terugkeer –

naar Egypte en terug, naar Babylon en terug, over de gehele aarde en terug -.

De terugkeer van Israël sinds 1948 is definitief. Amos 9:11-15, Jer. 23:7-8, Zach. 8:7-8.

Wanneer de HERE Zion opbouwt, zal Hij in glorie verschijnen.

Ps. 102.

De haat van de volken tegen Israël, de zucht om het te vernietigen, is eigenlijk het verzet tegen de oprichting van het Rijk van God op aarde.

Nóg tracht men dat tegen te houden,

door het bouwen van een eigen 'wereldeenheidsrijk',

één politiek stelsel, één economische wereldorde, één wereldkerk,

o.l.v. één wereld-heerser.

Roept niet ieder om gerechtigheid en vrede, desnoods met 'alle geweld'?

Maar van de wereldverbeteraars valt niets goeds te verwachten.

Het heeft echt geen zin de mensen iets voor te spiegelen.

Want er komt een tijd van zeer grote benauwdheid.

Door uw beslissing nú te nemen, kunt u daaraan ontkomen.

Waardoor gaat het alle landen ter wereld zo slecht in versnelde en verhevigde mate?

En waarom doet God daar niets aan?

Waarom zou Hij, wanneer de mens Hem negeert, afwijst, de rug toekeert, bespot en Zijn bestaan ontkent?

Zou het een land goed kunnen gaan,

wanneer dagelijks honderden ongeboren kinderen worden vermoord?

Nee, God laat dan land en volk aan zichzelf over en satan krijgt vrij spel.

Maar met alle kwaad zal God afrekenen.

Uiteindelijk is God toch Heer en Meester, of men Hem erkent of niet.

Dán zullen Zijn gerichten over de aarde komen.

Nú laat Hij nog toe, dán zal Hij ingrijpen.

Dat is dan niet 'het einde van de wereld', maar wel van deze maatschappij.

God zal Zijn Koning zenden.

Hij zal Israël verlossen en de volken leren wat Gods gerechtigheid en vrede is.

Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt... Zach. 14

Hij zal dan regeren vanuit Jeruzalem ...

want van Zion zal de wet uitgaan en des HEREN woord vanuit Jeruzalem....

Jes. 2



GEZEGEND HIJ DIE KOMT IN DE NAAM DES HEREN

Vertaling Hebreeuws: **BARUCH HABA BE SJEM ADONAI**

Stichting Sjofar.
Hannah Stranders