

HET HEILSPLAN VAN GOD - Israël is de Wijzer op de klok van God

Na de Yom Kippur oorlog in 1973 in Israël, ontstond bij een aantal Bijbelgetrouwe Nederlanders het verlangen in kerken en op scholen een besef van saamhorigheid met het Joodse volk te bevorderen, door ouderen en jongeren meer inzicht te geven in de betekenis van het volk en het land Israël, zoals:

- de vervolging van het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog,
- de oprichting van de staat Israël in 1948,
- de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land Israël,
- het toenemend wereldwijd verspreide antisemitisme,
- de oprichting van de Verenigde Naties en het streven naar één wereldregering etc.

Zo ontstonden de Israëlavonden in het begin van de jaren zeventig en werd in 1976 de stichting Sjofar opgericht. Sjofar betekent: bazuin, gedachtig aan de tekst in 1 Cor.14:8

*Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft,
wie zal zich gereed maken tot de strijd?*

Alleen de Bijbel geeft ons het juiste inzicht in de achtergronden van zoveel ingrijpende gebeurtenissen van de tijd waarin wij leven.

De Bijbel ontvouwt ons Gods Heilsplan.

Ik ben er van overtuigd dat de Bijbel het enige boek is, dat door God Zelf is geschreven,
de God, Die “het niet zijnde tot aanzijn heeft geroepen”, Rom. 4:17
God, Die de Schepper is van hemel en aarde,
Die Verlossing van zonde en dood tot stand heeft gebracht,
Die Alleen Leven is en leven geeft.

De uitzonderlijke kracht van Gods uitgesproken woord heeft dit alles werkelijkheid doen worden. Alles is door het Woord van God tot stand gebracht.

Want God spreekt **en** het is er, Hij gebiedt **en** het staat er. Psalm 33:9

In de jaren, sinds 1971, dat ik het Heilsplan van God heb mogen verkondigen tijdens de vele Israëlavonden, die belegd zijn, is het steeds mijn verlangen geweest het Heilsplan van God zo nauwkeurig mogelijk, in overeenstemming met Gods Woord, te doen horen:

“het Woord van God **geheel** en het Woord van God **alleen**”.

Ik heb getracht tijdens de Israëlavonden “rechte voren te trekken” bij de verkondiging van Gods Heilsplan, het Woord der Waarheid, daarbij lettend op de tekenen der tijden.

Dán wordt ervaren dat het Woord van God krachtig blijft werken, zolang men, met heilig ontzag voor God, niets aan Zijn Woord toevoegt of er uit weg laat.

Juist in het huidige ‘Laodicea-tijdperk’ moet dit principe een vaste en blijvende richtlijn zijn.

In 1993 zijn de lezingen op film vast gelegd. De kwaliteit van het beeldmateriaal is helaas niet optimaal, maar het geluid is goed. De inhoud van de lezing heeft niets aan actualiteit ingeboet, omdat de Bijbel van alle tijden is. Het past volkomen in het huidig wereldgebeuren.

Het Profetisch Woord, ontwikkelingen in de samenleving, vragen over de oorsprong van het kwaad, bekering en wedergeboorte e.a., vormen belangrijke thema’s.

Messias Jeshua - Jezus - komt terug!

“Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg”